

Emmaüs

open huis
voor zingeving,
spiritualiteit en kunst,
ontmoeting en gesprek,
verdieping in geloof,
filosofie en
ethiek



St Martensplein 3 www.emmaushuis.org
9300 Aalst info@emmaushuis.org

Aanbod 2006 - 2007 voor groepen

Inhoud

Emmaüs even voorstellen

Sinds twee jaar is Emmaüs een open huis voor zingeving, spiritualiteit, kunst, ontmoeting en gesprek, verdieping in filosofie, ethiek en geloof.

Naast het aanbod in open kalender, toegankelijk voor iedereen, zijn er ook een aantal initiatieven voor groepen en hun verantwoordelijken.

Deze activiteiten gaan meestal door in Emmaüs. Het tijdstip kan in overleg met lesgevers / begeleiders bepaald worden.

Op zoek naar een ontmoetingsruimte?

Je kan het huis ook gebruiken met een groep, bv een bestuursploeg, voor een activiteit die je zelf organiseert (passend in de sfeer van dit huis)

Neem gerust contact met Emmaüs of rechtstreeks met de lesgevers / begeleiders om door te praten over de inhoud.

Vind je nog niet helemaal wat je zoekt voor je groep? Neem gerust contact, misschien vinden we samen een aanbod van spiritualiteit op maat.

In dit aanbod voor 2006-2007 vind je volgende mogelijkheden:

Werken met pastel, waarbij je iets uit je eigen leven op een nieuwe manier benadert	1
Workshop aquarel	2
Workshop papierscheppen	3
Workshops verstillende dans	4
De zee in poëzie	5
Gesprek "Lopend vuur"	6
Workshops filosofie	7
Herbronning rond de C of K in je organisatie	8
Het Emmaüshuis gebruiken	9

Workshop Pastel

1

Circle Songs

In je groep een warme avond beleven, iets van je eigen leven op een nieuwe manier benaderen, in een andere taal dan woorden en hierdoor een nieuw inzicht krijgen. Het muzische in jou ontdekken. Met kleuren zingen over de cirkels van het leven.

De techniek : droge pastel op stevig papier.
Je kiest een eigen levensperiode uit en daarrond maak je je werkjes.

Spontaan kleuren kiezen.
Uitdrukken hoe jij zelf de cirkels doorloopt.

Geen ervaring met tekenen of kleur vereist.
De begeleiding is erop gericht te vertolken wat jou kenmerkt.

Praktisch:
De avond duurt 3u, maximum 12 deelnemers

Barbara Thevelin is leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Aalst. Zij is een intuïtief en levenskrachtig iemand die veel van mensen houdt en gelooft in de mystieke dimensie. Naast Hogeschool Vrije Kunsten en creatieve disciplines volgde zij eveneens Gestalt en PRH training.

Info en reservatie:
Barbara.thevelin@skynet.be
of 053 – 78 46 69 of 0498 – 85 72 16

Workshop

2

Kleine aquarellen

in sfeer van spel, vrij als in het water,
ontdekken, op jou af laten komen

Een aangename avond bezig zijn met kleuren, water. Iets ontdekken wat je zelf kunt. Het muzische in jou ontdekken.
Spelend komen we tot kleine aquarellen.

Het water en de kleuren laten we hun verhaal vertellen.
Ik begeleid; jullie pikken er op in, leren kijken en voelen.
Deze workshop is toegankelijk voor iedereen. Met of zonder voorkennis.

Praktisch:
De avond duurt 3u, maximum 12 deelnemers

Meebrengen:
Penselen en aquarelverf (wat je hebt)
Potje, keukenpapier of vod.
Aquarelpapier wordt ter plaatse gekocht

Barbara Thevelin is leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Aalst. Zij is een intuïtief en levenskrachtig iemand die veel van mensen houdt en gelooft in de mystieke dimensie. Naast Hogeschool Vrije Kunsten en creatieve disciplines volgde zij eveneens Gestalt en PRH training.

Info en reservatie:
Barbara.thevelin@skynet.be
of 053 – 78 46 69 of 0498 – 85 72 16

Workshop

3

Papierscheppen

“Het fijne aan papierscheppen, is dat je voeling krijgt met de materie, terwijl je papier scheidt. Het is niet zozeer een techniek, het is eerder, al doende telkens weer verwonderd zijn over wat door jouw handen tot stand komt. Het is mooi, het is natuurlijk, het is eenvoudig ... en telkens weer verrassend anders.”

“Papier scheppen” is een natuurlijk proces, een traag proces, het kan een verdiepend proces zijn.

Voor deze workshop is geen voorkennis vereist. Iedereen kan meedoen.

Praktisch
De workshop kan doorgaan in Emmaüs of in je eigen locatie.
Keuze tussen een dagdeel (voormiddag/namiddag/avond) of een volledige dag.

Materiaal:
Basismateriaal, zoals schepramen en waterbakken, is voorhanden.

Vonnie Podevijn heeft een jarenlange ervaring als lesgeefster KAV en is actief in jongerenpastoraal KAJ. Zij is geboeid door woordkunst, aquarel en papierkunst.

Info en reservatie:
vonnie.podevijn@telenet.be
of 053 – 77 20 89

Workshop

4

Reeks

Verstillende dans

‘Verstillende dans’ is een meditatieve vorm van dansen gebaseerd op de filosofie van Pythagoras: contact met jezelf, met de ander en met de Ander, hoe je die zelf ook invult.

De dansen zijn eenvoudig en voor iedereen toegankelijk. Verstillende dans maakt gebruik van oude volksdansen en nieuwe dansen op klassieke, religieuze en moderne muziek. In deze dansvorm gaat het niet om de prestatie, maar om de beleving.
Door de herhaling kan je oefenen in meditatie.

Praktisch:
De reeks ‘Verstillende dans’ bestaat uit 5 samenkomsten.

Myriam Heyvaert is licentiate Germaanse Talen en genoot een opleiding tot docente Sacrale Dans in Nederland. Ze volgde allerhande dansstages in binnen- en buitenland en choreografeert zelf dansen. Sinds 1989 geeft ze les in Nederland en België en organiseert ze jaarlijks een zomerworkshop.

Meer info over ‘verstillend dansen’:
<http://users.belgacom.net/heyvaert/>

Info en reservatie:
heynie@telenet.be
of telefonisch: 09 – 369 94 92

Een avond om te genieten!

5

De zee in poëzie



Poëzie ontdekken, horen, lezen, proeven.

Wat doe jij met poëzie?

Wat doet de poëzie met jou?

Laat je onderdompelen in een bad van schoonheid

Naast de aanbrengh van de lesgeefster om de taal van de dichter beter begrijpen is er ook kans om uit te wisselen over wat de teksten oproepen.

Voor iedereen die houdt van poëzie of ze beter wil leren kennen.

Er is geen voorkennis vereist.

Tonia Fortuin was al heel jong geboeid door toneel, dictie en voordracht. Langs deze weg groeide de interesse voor de poëzie. Dit bepaalde ook de keuze van de studie. Zij is taalleerkracht in het Vrij Technisch Instituut te Aalst.

Info en reservatie:
antoniafortuin@skynet.be
of 053 – 77 70 04

Gesprek

6

Lopend vuur

Stilstaan bij "dat" wat ons steeds weer in beweging brengt. Over "wie (Wie) of wat" ons kan inspireren, 'drive' geven aan ons leven. Over hoe we uit puinhopen opstaan, kracht vinden en doorgaan.

Programma

- Verwelkoming en korte inleiding
- Projectie van poëtische en bezinnende teksten.
- Korte persoonlijke tijd:
Stilvallen bij een woord, een zin, een gedachte die treft. Ervaren hoe sterk een 'mooi' woord is. Een tekst kiezen.
- Thuiskomen bij de ander in een verrijkend gesprek.
- Deugddoende afsluiting in De Tent, een stemmige stille ruimte.

Praktisch

Duur: 2u met koffiepauze.

Tijdstip: overdag of 's avonds

Gelegenheid om het Emmaùshuis en zijn 'fijn-zinnige' winkeltje te leren kennen.

Vonnie Podevijn heeft een jarenlange ervaring als lesgeefster KAV en is actief in jongerenpastoraal KAJ. Zij is geboeid door woordkunst, aquarel en papierkunst.

Info en reservatie:
vonnie.podevijn@telenet.be
of 053 – 77 20 89

Workshops

7

Filosofie

Niet vragen beantwoorden, maar bij antwoorden vragen stellen ...



De geschiedenis van de filosofie heeft een goudmijn aan inzichten opgeleverd: van de meest alledaagse levenswijsheden tot eeuwig onveranderlijke ideeën. De schoonheid van de wereld, de waarheid van de woorden en de goedheid van het leven wordt bezongen door een keur van wijsheidsonderzoekers.

Dit aanbod filosofische workshops biedt een overzicht van 25 eeuwen Westerse filosofie. Elke module schetst een 'filosofische miniatuur' van één van de belangrijkste filosofen die hun stempel hebben gedrukt op de Westerse ideeëngeschiedenis. Op een aangename, bevattelijke en beknopte wijze leren we deze denkers plaatsen in hun tijd en maatschappelijke context, vernemen we de krachtlijnen van hun denken en leren we aanvoelen hoe deze thema's aanwezig

zijn in ons dagelijks leven.

Gedurende deze filosofische workshops ondernemen we samen een zinvolle tocht naar nieuw inzicht in de werkelijkheid en onszelf.

Modules:

- Plato
- Aristoteles
- Epicurus
- Augustinus
- Descartes
- Spinoza
- Hume
- Rousseau
- Kierkegaard
- Nietzsche
- Schopenhauer
- Freud
- Heidegger
- Sartre
- Levinas
- Girard
- De vrouw en/in de filosofie
- Zingeving en Postmoderniteit

Programma: (duur: 2u30)

- inleiding: 'Emmaùs: zingeving en filosofie'
- module naar keuze: 1^{ste} deel
- pauze: koffie/thee
- 2^{de} deel
- discussie en vragen

Optioneel: in aangepaste formule - op verplaatsing

Praktisch:

Periode: oktober 2006 – juni 2007

Doelgroep: volwassenen en jongeren (vanaf 17j)

Jens De Vleminck is onderzoeksassistent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

Hij is secretaris van het 'Centrum voor Psychoanalyse & Wijsgerige Antropologie' (RU Nijmegen – KU Leuven).

Info en reservatie:
Jens.DeVleminck@hiw.kuleuven.be
016 – 32 52 46 (kantooruren) of 0476 – 70 78 10

Terug naar de bron

Een verdiepingsavond voor de actieve, geëngageerde leden van je vereniging of werkgroep.

Mogelijke inhoud:

- Waarvoor staat de C of de K in onze beweging?
- Hoe komen we vanuit evangelische waarden tot een sociale beweging?
- Wat hebben we gemeen met andere verenigingen en wat onderscheidt ons?
- Wat betekent christen-zijn vandaag?
- Gelovig zijn vandaag: terug naar de bron.

Programma:

- Verwelkoming en kennismaking bij een kop koffie
- Aanbreng en bespreking van het thema
- Pauze (evt. met een bezoek aan de Emmaüswinkel)
- Bezinningsmoment

Tip: Je kan aansluitend het huis gebruiken om verder te vergaderen.

Johan De Sadeleer is godsdienstleerkracht en lid van het pastoraal team in het Vrij Technisch Instituut te Aalst. Hij volgde de opleiding pastoraal helper in het bisdom Gent en is actief in het ACW en zijn deeltakken.

Info en reservatie:
desadeleer.johan@skynet.be
of 053 – 78 32 50

Het Emmaüshuis gebruiken

Je kan met een groep, bvb een bestuursploeg, het huis ook gebruiken voor een activiteit die je zelf organiseert (passend in de sfeer van dit huis).

Momenteel zijn volgende lokalen beschikbaar

- Ø Een polyvalente ruimte geschikt voor groepen tot 20 personen
- Ø De Tent, een stemmige stille ruimte
- Ø Drie kleine ruimten op de eerste verdieping
- Ø Keuken, een binnenkoer ...



De Tent

Geschikt voor bezinning, gesprek,
met ±15 personen
Teksten en muziek ter beschikking.

Voor groepen van buiten Aalst, kunnen we suggesties doen om aansluitend enkele interessante dingen in de stad te bezoeken.

Info over mogelijkheden en voorwaarden:
groepen@emmaushuis.org

Prijzen per activiteit

1. Circle Songs
10€/persoon, met een minimum van 100€.
Gebruik van materiaal in begrepen.
Papier kan ter plaatse gekocht worden.
2. Kleine aquarellen
10€/persoon, met een minimum van 100€
3. Papierscheppen
In Emmaüs:
Een dag (9u30 tot 16u): 15€/persoon, minimum 150€
Een dagdeel (voormiddag/namiddag/avond):
10€/persoon, met een minimum van 100€
Op locatie:
Een dag (9u30 tot 16u): 200€, alles inclusief
Een dagdeel (voor-/namiddag/avond): 140€, alles incl.
4. Verstillende dans
Voor de reeks (5 avonden): 30€/persoon, met een minimum van 300€.
5. De zee in poëzie
6€/persoon, met een minimum van 60€.
(inclusief: zaal, spreker, koffie/thee en syllabus)
6. Lopend vuur
5€/persoon, met een minimum van 50€.
(inclusief: zaal, spreker, koffie/thee en syllabus)
7. Filosofie
In Emmaüs: 125 €/dagdeel
(inclusief: zaal, spreker, koffie/thee/frisdrank en syllabus)
Op locatie: 75€/dagdeel (voormiddag/namiddag/avond)
exclusief: kopiekosten + vervoerskosten 0,20€/km)
8. Terug naar de bron
5€/persoon, met een minimum van 50€.
9. Het Emmaüshuis gebruiken
20€ /dagdeel (voormiddag/namiddag/avond) +
2€/persoon (drank en versnapering inbegrepen)

Praktisch

Emmaüs is gelegen in het centrum van Aalst, vlak bij de Sint Martinuskerk en de Grote Markt. Parkeergelegenheid in de school naast Emmaüs.



Contact:

Mail: groepen@emmaushuis.org

Telefoon: 0479 – 24 58 04